

Op stap met Wim en Loes (aflevering 22)

We vertrekken met regen maar er zit ook blauw in de lucht, dus dat gaat helemaal goed komen. We rijden naar Kasteren dat ligt tussen Boxtel en Liempde. Bij het overzichtsbord parkeren we de auto en gaan de Boerencultuurroute (11 km) lopen. Deze staat op de knooppuntenroutekaart "Wandelroutenetwerk Het Groene Woud" van Boxtel.

Aan de overkant staat een oud stationsgebouw dat nu als woonhuis dienst doet. Hier liep het Duits Lijntje. De rails liggen er nog. Jammer dat er (net als het Bels lijntje) geen fietspad van is gemaakt. Het liep van Boxtel naar Goch en Wesel en was populair bij bedevaartgangers naar Kevelaer. Lijkt me een mooie fietstocht. Het ligt er nu maar zielig bij.



Naast het huis staat een fiets met vier zadel, waarmee vroeger op de rails gefietst werd.

Het gebied kenmerkt zich door lange rijen Populieren en Berken langs de wegen. Er zijn ook prachtige oude knotwilgen te zien. We steken de Dommel over. Hier meandert hij niet. Jammer. Aan de randen van de Maïs staan nog veel bloemen in de mooiste kleuren in bloei.

Weer steken we het Duits Lijntje over en hier is het helemaal overwoekerd. Het is een oud gebied hier met veel mooie oude langgevelboerderijen. We komen Liempde binnen en lopen langs een winkeltje met oude spulletjes. Aan de overkant is in een langgevelboerderij uit 1884 een B&B. We lopen te genieten van de schitterende wolkenluchten en zijn blij dat we toch zijn gaan lopen. Als je eenmaal buiten bent valt het altijd mee is onze ervaring. Deze wandeling gaat steeds over verharde wegen waar ook auto's rijden dat is wel jammer.



Maar met al de nattigheid van vannacht misschien toch ook wel fijn. We houden nu ten minste droge voeten. Je kunt steeds ver over weiland kijken. Je voelt je nietig als je het dreigende wolkendeek daarboven ziet. Mooie doorkijkjes tussen de bomen door zorgen voor verrassende momenten.



We komen weer door Liempde en ik maak een foto van een straatje met een bijzondere naam. De Helstraat.

En wat ik zo grappig vind is dat de **Helstraat doodlopend** is. Hoe kan het ook anders.

Liempde doet me denken aan het dorp van Wim Sonneveld. Een pleintje met in het midden een kiosk en aan de overkant een kroegje en een klein bakkerswinkeltje. In mijn verbeelding zie ik Ot en Sien, met hun geruite schortjes, voor mij uit huppelen.



Bij het Raadhuis staan bronzen beeldjes die het dorpsleven van vroeger uitbeelden. We gaan bij "Het Wapen van Liempde" op het terras koffie drinken. We zitten goed en wel aan ons "bakkie" en appelgebak met slagroom of het hemelwater komt met bakken naar beneden. Een ware wolkbreuk. Dat is nog eens geluk hebben. Die bui komt precies op het juiste moment. Het was kort maar krachtig, want even later schijnt de zon weer. We komen langs de kerk met de vreemde naam St. Jans Onthoofding. Er staat een groot wit beeld voor. Als we rechtsaf moeten over het eerste onverharde gedeelte van deze route besluiten we dit niet te doen. Het is er erg nat. Achteraf heb ik daar wel spijt van, want dan waren we bij een voetveer over de Dommel uitgekomen. Maar ja, niks aan te doen. We gaan rechtdoor over een fietspad.



Hier staat een hele oude knotwilg. Je snapt niet dat er zulke gezonde takken aan zitten. Hij is helemaal hol. In de verte zien we de Duiventoren die stamt uit 1660. Hij hoort bij Boerderij Groot Duifhuis een monument dat stamt uit de 18<sup>e</sup> eeuw. Men hield in die tijd duiven voor de mest. Het houden van duiven was een privilege van de adel. We steken de Dommel over. Hij heeft een sterke stroming.

Als we ons eindpunt naderen maak ik nog even een foto van een paardje dat in een oud schuurtje staat te schuilen. Hij komt met zijn hoofd naar buiten om de omgeving in de gaten te houden. Een leuk gezicht.



Alle foto's heb ik weer op een youtube filmpje gezet.

<http://www.youtube.com/watch?v=E4h5S46nyP0&feature=share&list=UUT8SgpLRfBraMnIB-Dm3Ew>

Het was een mooie wandeling opgeluisterd met prachtige wolkenluchten.

*Loes Westgeest*